

utrecht geeft liefde



Solidariteitsactie voor vluchtelingen in Utrecht

Doe mee en geef elke Utrechtse vluchteling een bemoediging

Wat schrijf je nu op een kaartje voor een vluchteling die je niet kent?

Hierbij een paar voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen. Je mag de tekst in het Nederlands of Engels opschrijven.

Hallo medeburger,

Ik weet niet hoe het is om vluchteling te zijn en je niet welkom te voelen. Maar weet dat ik aan je denk en ik wil je zeggen: welkom in Utrecht.

Ha,

Met dit kaartje wil ik je laten weten dat ik aan je denk. Het is niet makkelijk om in Nederland te wonen en met zoveel onduidelijkheid over je toekomst te moeten leven, zo lijkt me. Ik wil je het beste wensen en je bemoedigen met dit kaartje en de cadeaubon.

Hi,

Ik weet niet hoe het is om te moeten vluchten. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen over de situatie in Nederland. Maar ik weet wel dat ik om jouw situatie geef. Ik wil je laten weten dat ik aan je denk (evt: voor je bid). Ik wil je met deze kaart en cadeaubon bemoedigen en uitspreken: welkom in Utrecht.

Lieve Utrechter,

Je woont nu in Utrecht. Ik ken je situatie niet zo goed, maar ik wil je bemoedigen en zeggen dat ik aan je denk. Ik hoop en bid dat je je welkom voelt in de stad Utrecht. Ik wens je het beste voor de toekomst.